

Beste donateurs en vrienden van Burkina,

De vlag mag uit! Mocht u nu denken dat ik per ongeluk de nieuwsbrief van oktober weer verstuurd heb dan heeft u het mis. De vlag mag deze editie uit voor onszelf. De stichting is haar 25<sup>e</sup> jaar ingegaan en daar ben ik, daar zijn wij, trots op. 25 jaar waarop Sjef al enkele malen aan het terugblikken is. Bij deze mailing zit het volgende stuk van zijn verhaal. We hebben met uw steun heel wat veelbelovende projecten kunnen realiseren. Ik wens u veel leesplezier.

Sommigen van u zijn al jarenlang donateur. Dat is prachtig. Voor onze toekomst is het mooi als het vertrouwen dat donateurs in ons stellen, zichtbaar wordt in de vorm van het aangaan van een periodieke gift. Dan kunnen we met de toegezegde gelden nog zekerder een inschatting maken van onze daadkracht in de nabije toekomst. En uzelf mag het volledige bedrag zonder schenkingsdrempel aftrekken van de belasting. Dit kan omdat we ANBI gecertificeerd zijn. Mocht u meer willen weten: [meer uitleg](#) vindt u op onze website, alsmede het in te vullen formulier.

### **Bezoek met een koffer vol cadeautjes**

In december mochten we met iemand die naar Burkina reisde, een koffer met inhoud meegeven. Onder andere gedoneerde voetbalkleding van 123inkt. Roger reisde er speciaal voor naar de hoofdstad maar wel per bus, dat is in de onrustige politieke situatie van het moment een veiligere manier dan met de eigen auto. Hoopte ik nog dat onze gemeenschappelijke kennis wat lichter bepakt zou kunnen



terugreizen, niets was minder waar. Vertegenwoordigers van het CPWB (en Pascaline ook) hadden voor ons allerlei mooie cadeautjes verzameld, die terug naar Nederland gingen. Ik denk dat het een kenmerk is van bijna iedere cultuur en we kunnen het ook in Burkina niet tegenhouden zonder de Burkinabè te kwetsen: dankbaarheid tonen voor ontvangen hulp. In mijn kraam op markten of bij lezingen is een deel van die Burkinabè spullen voor de geïnteresseerde koper te koop en zo dienen ze toch ook weer het doel. Enkele persoonlijke cadeaus sieren de muur.

## Uitdaging

Begin oktober 2023 is de opleiding couture in het [Centre Père Willy Burm](#) met haar zesde jaar gestart! We prijzen onszelf gelukkig dat dit mogelijk is, want de leefomstandigheden in het land zijn nog steeds erg onzeker. Er zijn duizenden scholen gesloten... Voor ons 25-jarige jubileum hebben we de stoute schoenen aangetrokken en Stichting [Wilde Ganzen](#) benaderd met een hulpvraag. In de vorige nieuwsbrief hebben we er al over verteld dat dat een flink karwei was. De stichting heeft toegezegd om ons te helpen, het benodigde geld voor de aanschaf van zonnepanelen voor de opleiding houtbewerking bijeen te krijgen, want de machines vergen heel wat stroom. Met uw hulp krijgen wij de 19.000 Euro bij elkaar, die Wilde Ganzen dan verder zal aanvullen.

## Stichting Help Burkina op tv

In de uitzending van Wilde Ganzen op 25 februari iets voor 12.30 uur op NPO2 wordt aandacht besteed aan het zonnepanelenproject van onze stichting. Ik ben erg benieuwd hoe we gepresenteerd gaan worden. Spannend! In de weken hieraan voorafgaand, om precies te zijn sinds 19 januari, zijn we met een charme-offensief op Instagram en Facebook begonnen. We vragen u dan ook: like ons en deel onze berichten zodat we meer draagvlak kunnen krijgen voor onze projecten.



## En français

Nadat we in oktober het bestuur van de partnerstichting in Burkina Faso, AES, aan u hebben mogen voorstellen, is er wat meer direct contact gekomen tussen mij en meerdere bestuursleden daar. Voorheen was Roger de spil, dat is hij nog, maar hij kan ook anderen verantwoordelijkheid geven. Dat lijkt aan te slaan. Het is fijn om te merken dat het mij lukt om een appje soms zonder google translate in het Frans te schrijven! In deze nieuwsbrief leren we bestuurslid Evelyne kennen.



## Bestuurslid Evelyne

*Mijn naam is SEGDA Rosine Evelyne. Ik ben geboren in 1987 in Fada. In de vierde klas stopte ik met school vanwege de dood van mijn vader. Mijn moeder is een traditionele vroedvrouw assistente. Ik kom uit een gezin van zeven, vier meisjes en drie jongens. Een van mijn broers was agent en is in Arbinda op 18 november 2021 door terroristisch geweld om het leven gekomen.*

*Ik heb eerst met de verkoop van cake geld verdiend, daarna met vruchtensappen: water bissap, toedoo, yamakou. Tegenwoordig werk ik als interieur-verzorgster bij een plaatselijke bank. Ik ben getrouwd*

*en moeder van twee jongens; de oudste zit in de vijfde klas en de tweede in de eerste. Verder ben ik erg trots dat ik in het bestuur van AES een rol heb gekregen zodat ik mensen in nood kan helpen.*

### **Tot slot**

Op mijn vraag of het mogelijk is om wat meer foto's van cursisten te krijgen is positief geantwoord. Het is mooi om te zien wie de mensen zijn, die we kunnen helpen. Daarom aan het eind van deze nieuwsbrief een vrolijke afbeelding van de eerstejaars op het CPWB, deze maand gemaakt.



Er is al veel werk verzet en er blijft nog steeds veel te doen, ook na een kwart eeuw. We hopen dat u ons kunt en zult blijven steunen zodat wij kunnen bijdragen aan een zekerere en veiligere toekomst voor de Burkinabè.

Namens hen zeggen wij u inmiddels 25 jaar van harte "Barka".

Esther Cremers