

Beste allemaal,

Deze keer beginnen we met een heuglijk feit uit Burkina Faso: in mei is onze contactpersoon Roger voor de derde keer vader geworden. We wensen hem, zijn vrouw Viviane, grote broer Fabrice, grote zus Ornella en de nieuwe kleine meid samen veel geluk en gezondheid. Naar de naam van het meisje heb ik niet gevraagd; misschien wordt daarmee gewacht tot een bepaalde datum, ik weet het eerlijk gezegd niet, maar tot nu toe is er nog geen naam bekend.

In dit jubileumjaar wordt lekker aan de weg getimmerd want hebben we besloten om een flink aantal zonnepanelen te installeren op het CPWB. Daarvoor is geld nodig. Wat we allemaal al gedaan hebben leest u hieronder.



Eerst even verder terugkijken

Een aantal vaste donateurs van het allereerste uur (25 jaar dus!) betaalde in het begin het schoolgeld voor één of meerdere weeskinderen, die daardoor in Ouagadougou naar het ESMT konden gaan. Het ESMT was ons eerste project en een paar jaar geleden lukte het die school, die in 20 jaar tijd veel groter is geworden en dus erg succesvol is, om helemaal op eigen benen te staan. Alle leerlingen wier ouders het schoolgeld zelf kunnen betalen, geven automatisch een klein bedrag extra zodat er een pot is waaruit de kosten voor behoeftige leerlingen betaald worden. Op deze manier blijft het mogelijk voor deze groep om onderwijs te volgen en om die reden is de school zeker mede opgericht. Bent u een van die eerste donateurs die elk jaar een bedrag overmaakt? Wees gerust, uw bijdrage gaat nog steeds naar scholing voor jonge Burkinabè. We ondersteunen tegenwoordig cursisten van het CPWB in Koupéla. Een cursusjaar met alle toebehoren kost voor de naaiopleiding € 180,-. Zoals in de nieuwsbrief van oktober is verteld helpen we met uw bijdrage dit jaar 34 cursisten van de couture-opleiding om hun schoolgeld te kunnen betalen.

De penningmeester van AES heeft ons laten weten hoe bepaald wordt of een cursist het benodigde schoolgeld zelf moet opbrengen. Het was goed om te horen dat de jongeren, die zich bij het CPWB melden omdat ze graag een vak leren, wel het een en ander aan informatie moeten delen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd wat de reden is dat ze voortijdig hun schoolopleiding hebben afgebroken. (Hierdoor wordt aan hen de toegang tot een reguliere vakopleiding geweigerd.) Ze moeten hun burgerlijke staat vertellen: zijn ze thuiswonend bij een of beide ouders, hebben de ouders een

baan? Wonen ze zelfstandig en hebben ze misschien een kind? Een aantal cursisten is vroeg zwanger geraakt en de verwekkers van de kinderen hebben zich uit de voeten gemaakt. Het zijn allemaal dingen die mede bepalen of een cursist wel of geen financiële hulp krijgt.

Jubileumactiviteit 1: een tv-optreden

Ten tijde van de vorige nieuwsbrief, eind januari, was ik al met hulp van een jonge kracht bezig om via Instagram aandacht te vragen voor ons jubileumproject en het daarmee samenhangende "optreden" in de uitzending van stichting Wilde Ganzen op 25 februari. Er werd over de situatie in Koupéla verteld, waarbij door ons aangeleverde foto's getoond werden. Kijkers konden donaties doen voor ons project. De financiële steun die wij toegezegd hebben gekregen van stichting Wilde Ganzen van maar liefst € 9500,- is na



die uitzending bijna helemaal bijeengebracht. Zelf hadden wij de taak om € 19.000,- in te zamelen om de zonnepanelen en alles wat erbij hoort te bekostigen.

Jubileumactiviteit 2: wijnproeverij

De wijnproeverij in april was behalve lekker en leerzaam ook een activiteit met een mooi resultaat. De wijnen werden gesponsord door webwinkel [Vinify](#) en de invulling van de avond kwam in plezierige samenwerking met de wijnxpert, de vertegenwoordiger van Vinify, een heuse kok en ondergetekende tot stand. Kort daarna hebben we een mail verstuurd waarin de tussenstand van de inzameling voor het jubileumproject bekendgemaakt is. We zaten toen op de helft, wat al heel mooi was! Helaas moesten we ook de realiteit onder ogen zien: de kosten voor de panelen zouden hoger uitvallen dan oorspronkelijk was berekend doordat de situatie in Burkina Faso nog steeds erg onveilig is. Gelukkig heeft stichting Wilde Ganzen meteen laten weten dat ze meebewegen: als het totaalbedrag hoger wordt, zullen ze

nog steeds het derde deel daarvan bijdragen.



Jubileumactiviteit 3

Met Pinksteren lieten we ons op de Pinkstermarkt in Brummen zien. Zes mensen uit de buurt stonden klaar om ook in de kraam te staan en mensen te helpen. We zijn weer wat bekender geworden en dat is mooi!

Intermezzo

En toen was het alweer juni. Van 5 juni tot 12 juni zijn 17 cursisten van de naaiopleiding in Koupéla naar Tenkodogo gereisd om daar hun couture examen af te leggen. De uitslag: allemaal geslaagd.

Jubileumactie 4: sponsoractie

En ja, week 25 is ook al voorbij, de week van de grote sponsoractie. Wat was het heerlijk om te merken dat het lukt om anderen enthousiast te krijgen ook een ludieke actie op te zetten. Met collega's heb ik gewandeld. Anderen hebben een eigen actie bedacht en uitgevoerd zonder mij. Sommige acties moeten nog plaatsvinden, we zijn dus nog niet aan het



definitieve eindpunt. Toch wil ik hier graag delen wat de sponsoring tot nu toe heeft opgeleverd: een dikke € 5000,-. Daarmee komen we weer dichterbij het benodigde, ietwat hoger uitgevallen bedrag voor het jubileumproject. Dit is heel mooi en ik wil iedereen bedanken die hieraan een (extra) bijdrage heeft geleverd. We zijn er bijna en dan zal stichting Wilde Ganzen de rest bijleggen.

Sommige donateurs volgen en steunen ons al lang, bijvoorbeeld de stichting R.K. Weeskinderen uit Steenberg in West-Brabant. Dankzij een extra, mooie gift van hen gaan we het bedrag voor de zonnepanelen, om de opleiding houtbewerking van stroom te kunnen voorzien, vast en zeker halen. Barka wousgo!



Bestuurslid Jean-Didier

En dan willen we u nog graag laten kennismaken met een derde bestuurslid van onze partnerstichting in Burkina Faso, AES. Misschien is het goed om te vertellen hoe ongebruikelijk het daar is om jezelf als onderwerp van gesprek te hebben. Roger heeft weleens moeite met onze vragen naar zijn persoon en zijn gezin en om er naar tevredenheid op in te gaan. Inmiddels weten we van elkaar waarom deze vragen gesteld worden en dat het niet makkelijk is voor Roger. Dat geldt hetzelfde voor anderen en het is een van de vele mooie dingen die je uit een andere cultuur kunt leren. Zo heeft Roger ook eens te horen gekregen dat wij het heel aardig vinden als mensen lachend op een foto staan. Inmiddels probeert hij de mensen in Burkina te laten lachen voor de foto en het lukt soms. Is u dat ook opgevallen?



Dat ik op een zaterdag geboren ben weet iedereen: Sibiri betekent in mijn moedertaal (Mooré) zaterdag! Ik heb sociologie gestudeerd. Al 16 jaar werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben 39 jaar, getrouwd en vader van drie jongens. Ik woon met mijn hele gezin in Tenkodogo. (Dat ligt 25 km van Koupéla.) Ik ben katholiek. Ik houd erg van muziek, lees graag en mediteer regelmatig.

Mijn rol bij AES is die van penningmeester. Wat mij motiveerde om mee te helpen was in de eerste plaats het ideaal dat wordt nagestreefd, namelijk de bevordering en empowerment van jongeren, vooral jongeren die niet naar school gaan en met sociale problemen kampen. Dan is er nog het feit dat dit ideaal beantwoordt aan mijn verlangen om door mijn beschikbaarheid en mijn kennis bij te dragen aan het welzijn van anderen. Tenslotte vind ik het leuk om mijn tijd en kennis te besteden aan de sociaal-professionele integratie van jongeren.

Met vriendelijke groeten, Sibiri Jean-Didier Yougbare

Tot slot

Een aantal keren per jaar, meestal net voordat we de volgende nieuwsbrief versturen, vergadert het bestuur. Onze huidige secretaris heeft laten weten dat het werk voor de stichting niet goed in haar leven past. Ze begon haar taak in coronatijd en heeft dus nog niet veel kans gehad om echt de kar mee te gaan trekken. Er is al eerder ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat we op zoek waren naar versterking. Die is nu gevonden! Maar omdat het nog maar heel kort geleden is dat we dit weten, stellen we onze nieuwe kracht pas in oktober aan u voor. Of misschien iets eerder voor wie op de website kijkt!

Er staan nog een paar jubileumactiviteiten op het programma die door mensen worden opgepakt, die onze stichting een warm hart toedragen. Natuurlijk hoort u er meer van in oktober. Tot het zover is, hebben wij hopelijk een mooie zomer en valt er voldoende regen in Burkina Faso en hebben we aan Roger kunnen melden dat de zonnepanelen kunnen worden besteld. We vertrouwen op u!

Barka wousgo voor uw vertrouwen en uw steun,

Esther Cremers

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Stuur dan een mail aan helpburkina@gmail.com o.v.v. "aanmelding nieuwsbrief".



De geslaagde cursisten van 2023/2024