



Nieuwsbrief oktober 2024

www.helpburkina.nl

helpburkina@gmail.com

IBAN NL46 RABO 0313 8039 27

KvK Breda H 20095230 (ANBI)

Beste donateurs aan en vrienden van Burkina,

Het schooljaar in Burkina Faso is weer begonnen en aangezien mijn werkzaamheden als toetsdeskundige verweven zijn met de onderwijswereld leef ik ook naar schooljaren, meer dan naar kalenderjaren. Het afgelopen (school)jaar, sinds de nieuwsbrief van oktober 2023 tot nu, was erg speciaal. We gingen ons als stichting voorbereiden en actief bezighouden met **ons 25-jarig jubileum**, dat **op 9 november 2024** een feit is. Wat er allemaal in 25 jaar aan hulp bij de Burkinabè is uitgevoerd en hoe het met deze projecten en projectjes gaat is op onze website terug te lezen. We mogen echt trots zijn op hetgeen er bereikt is en zijn u als trouwe volgers en donateurs zeer erkentelijk. Zonder u was dit niet mogelijk geweest.

Jubileumactie 4 (zie vorige nieuwsbrief) afloop

Er is in Koupéla erg veel werk verzet de afgelopen zomer. Voordat ik daarvan ga berichten kijken we nog even terug naar de sponsoractiviteiten voor ons jubileumjaar. Want met het rondsturen van de vorige nieuwsbrief waren nog niet alle activiteiten uitgevoerd. Naast een aantal collega's van mij heb ook ik veel kilometers te voet gemaakt en we lieten ons allemaal door onze eigen achterban sponsoren. En begin juli is nog eens iemand niet in de wandelschoenen gestapt maar op de pedalen gaan staan. Samen met zijn 14-jarige zoon werden ruim 200 km afgelegd, ook nu weer met financiële steun voor het goede doel door vrienden en bekenden.

Jubileumacties 5 en 6

Tot slot waren er nog een ludieke baardactie en een feest, waar de gastheer en -vrouw aan hun gasten om een donatie voor onze zonnepanelen vroegen in plaats van een cadeau voor henzelf. Dit heeft er allemaal toe bijgedragen dat we het benodigde bedrag van ruim € 20.000,- bij elkaar hebben gekregen! Stichting Wilde Ganzen vulde de rest aan. "Barka wousgo" zeggen ze dan in het Mooré. Het was hartverwarmend en ook erg stimulerend om het enthousiasme bij de "hulpwerfers" te zien.



CPWB: een zomer vol activiteit

Eind juni hebben we een belangrijke stap voor de zonnepanelen kunnen zetten, namelijk de toezegging dat het geld werd overgemaakt. Dit was het startschot voor



Koupéla en men liet er geen gras over groeien. Het was een hele verrassing toen ik foto's ontving van bergen zand op de binnenplaats van het CPWB. Het was duidelijk dat er ruimte gemaakt ging worden want struiken werden omgehakt en uitgegraven. Het dierenverblijf (konijnen en kippen) stond ook in de weg en werd afgebroken. Betonijzer werd gemaakt van allerlei ijzeren pinnen die nog verbogen moesten worden en samengevoegd om uiteindelijk de basis voor stevige betonnen palen te worden. De meeste werkzaamheden moesten van scratch af aan ter plekke worden uitgevoerd. En het lukte! Zelfs zonder bouwkundige kennis was ook voor mij duidelijk dat die mannen – ja het waren echt alleen mannen – kennis van zaken hebben. Om met de extreme beperkingen in middelen toch zo iets te kunnen neerzetten, dat doen wij hen niet na.

Op Instagram is sinds 14 juli met enige regelmaat verslag gedaan van de ontwikkelingen en ook op facebook werden de posts geplaatst. Dat betekent echter ook dat een flink aantal donateurs daarvan nog niets heeft gezien. Deze nieuwsbrief is om die reden wat uitgebreider. We laten graag zien dat uw geld goed is besteed.



Dit is de oppervlakte waarboven een dak gerealiseerd wordt dat sterk genoeg is om de 56 panelen die nodig zijn voor de krachtstroom van de houtbewerkingsmachines te dragen. Er is geen beton-

molen, ook geen hijskraan of graafmachine. Alles gebeurt met mankracht.

De verschillende zandsoorten die met cement stevige specie moeten worden, worden door twee jonge mannen met een schep vermengd.





Met boomtakken of –stammen worden de planken voor de doorgangen waterpas gelegd. De staande bekistingen met betonijzers zijn al volgegoten met specie.



Van Arbowetten heeft men nog nauwelijks gehoord. Als je brood wilt verdienen moet je werken en dit werk is zeker niet voor iedereen geschikt. Maar deze mannen hebben er weinig moeite mee!



Natuurlijk moet het dak een beetje aflopen want het kan regenen in Burkina Faso. De constructie zal behalve het dragen van de panelen ook nog een andere functie krijgen. Daarover wordt nog nagedacht.

Omdat de opgewekte elektriciteit niet altijd direct nodig is of gebruikt zal worden, zijn er ook vier lithiumaccu's besteld. Die hebben samen met de omvormer een heel mooi betegeld kamertje gekregen (zie volgende blz).



Omvormer- en
accruimte

En binnen een maand werd aan de dakconstructie
begonnen.



Het nieuwe dak waarop de zonnepanelen komen te liggen is direct naast de overdekte ruimte geplaatst waar de machines voor de houtbewerkingscursus gepland zijn. Deze ruimte is in de zomer van 2022 al van een geplaveide vloer voorzien. Tot nu toe heeft hij vooral dienst gedaan als locatie voor modeshows, dansvoordrachten en diploma-uitreikingen in juni.



Gelukkig kon de mango linksonder in de foto hiervoor (er staan er in totaal vier) behouden blijven. Ten slotte worden die vruchten ook verkocht en komen de opbrengsten ten goede aan het CPWB.



Op 12 augustus werd begonnen aan de afwerking van de buitenzijde van de muren en de pilaren rondom.

De zonnepanelen waren al eerder gearriveerd en werden met menskracht het dak op getild en keurig op de stelling geplaatst. Ondertussen werd de nodige techniek voor de verdere stroomvoorziening in de accukamer aangelegd.



Voor het behoud van de accu's zal deze ruimte nog van airconditioning moeten worden voorzien.

Knap staaltje werk is daar geleverd!



1 Oktober: start van het nieuwe schooljaar

Even kort een aantal cijfers: 25 cursisten zitten nu in hun derde jaar, 24 in het tweede en 22 zijn net begonnen. Van deze 71 jongvolwassenen hebben 32 personen onvoldoende middelen om het schoolgeld te betalen. Dat betekent dat wij als stichting 32 keer € 180 (€ 5760,-) gaan bijdragen. En het kan nog meer worden. De inschrijving loopt de hele maand oktober nog door omdat sommigen eerst onderdak moeten vinden in de buurt; ze wonen te ver weg om heen- en weer te gaan iedere dag. En vluchtelingen uit andere delen van het land, die hun toevlucht in Koupéla hebben gevonden, moeten toegang krijgen tot opleidingen. Dat is van overheidswege bepaald.

De houtbewerkingscursus zal iets later starten, in november. Ook hiervoor zijn er al cursisten aangemeld. Men wil met een groep van 10 starten. Voor enkele twijfelaars is de huisvesting het probleem. En voor anderen geldt dat ze denken dat ze hun geluk beter in de gevaarlijke goudmijnen kunnen zoeken. Ouders zien ook liever dat hun kinderen bijdragen aan het inkomen. Een cursus die geld kost ipv oplevert is dan niet echt aantrekkelijk. De docenten van het CPWB proberen door te dringen tot deze jonge mensen en hun ouders om hen te overtuigen die levensgevaarlijke goudmijnen links te laten liggen en wel een opleiding te gaan volgen. Het is nog afwachten hoeveel cursisten er echt zullen komen. In een laatste contact met Roger meldde hij dat een afgevaardigde van het provinciale bestuur zijn waardering geuit heeft over de nieuwe cursus aan het CPWB. Dat is weer een opsteker!

Persoonlijk bericht van Roger en Viviane

Eind september vertelde Roger dat er het afgelopen regenseizoen een goede hoeveelheid regen was gevallen en dat de oogst waarschijnlijk heel mooi zal zijn. Verder is het rustig in Koupéla. Volgens Viviane zijn er wel steeds meer mensen die geen drie maaltijden per dag meer hebben. Er zijn op de markt toch wel veel tekorten aan levensmiddelen. Als je de hogere prijzen dan niet kunt betalen... Met Rita, zo heet de jongste telg van Roger en Viviane, gaat het goed. Voor de toekomst van alle kinderen en iedereen in Burkina Faso hopen we dat de situatie in het hele land beter wordt. Dan komt er ook weer ruimte voor een veilig bezoek.

Tot slot

Om door te kunnen blijven gaan met onze hulp aan mensen in Burkina is het belangrijk nieuwe donateurs te vinden. De sponsoracties maakten duidelijk hoe betekenisvol een directe band met de organisatie is. Via de netwerken van de gesponsorde personen werden veel mensen éénmalig bereikt en er was ook veel enthousiasme om te doneren. Ieder van u heeft een eigen netwerk. Misschien kunt u goede vrienden en familieleden vertellen over uw steun aan ons en raken zij ook overtuigd van het feit dat een klein bedrag aan ons grote positieve veranderingen in Burkina teweeg kan brengen. Vanwege ons jubileum durven we dit aan u voor te

leggen en hopen we dat u deze moeite wilt doen. Want dat is een van de moeilijkste opdrachten van een stichting: het geld verkrijgen. Hulp daarbij is essentieel.

Voor de verdere ontwikkelingen bij de houtbewerkingscursus moet u nog even geduld hebben. Hij is dus nog niet gestart en ik neem aan dat er in januari wel wat te vertellen is. Ik dank u voor uw vertrouwen in ons, sommige donateurs vieren binnenkort hun 25-jarig donateurschap! We hopen dat u ons blijft steunen.

Esther Cremers, voorzitter

Wilt u onze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Stuur u dan een mail aan helpburkina@gmail.com o.v.v. "aanmelding nieuwsbrief".

Voor wie het nog niet heeft gelezen: we hebben een nieuwe secretaris, Linda Leemkuil. [Op de website stelt ze zichzelf voor](#). Hier een foto van de nieuwe samenstelling van ons bestuur:



Linda Esther José